

Båltale 2005

- Mariann Rasmussen

Jeg blev en aften spurgt om jeg ville holde båltalen i år og jeg sagde ja med det samme uden at tøve. Det gjorde jeg af 2 grunde: 1. : For det første havde jeg selv tænkt på det engang i vinter, da jeg en dag gik og glædede mig over at bo i denne lille dejlige by, med så mange mennesker jeg holdt af, og som har taget så godt imod mig. Det havde jeg lyst til at fortælle, og her var så lejligheden. 2. : For det andet tænkte jeg - selvfølgelig kan jeg stå op og sige noget, uden at være bange for at dumme mig. For jeg føler mig jo blandt venner. Det giver jo en vis tryghed.

At vi er samlet her i aften er på grund af en meget gammel tradition. I dag er det for at hygge os, se på bålet, synge den gamle midsommervise. Og glæde os over de lange dage og korte nætter. Vi glæder os over solen, alt det grønne og frodige, selv om Skt. Hans aften og tiden omkring den ofte er kold og blæsende. I aften er vi heldige med sådan et smukt vejr. Man har fejret Skt. Hans siden Odin og Thor, men man fortsatte efter at Kristendommen blev indført. Skt. Hans er det danske navn for Johannes døberen, der havde fødselsdag ½ år efter Jesus. Derfor er Skt. Hans dag d.24-juni. Skt. Hans eller Midsommerfest var der mange overnaturlige, magiske og mystiske ting forbundet med.

Ilden har altid været betragtet som en kraft, der holder mørke og død væk, ligesom den beskytter og varmer. Man havde den opfattelse at naturen havde særlige kræfter aftenen og natten før Skt. Hans. Så syge og svage samlede omkring de hellige kilder og drak af vandet, og man samlede medicinske urter. Det var også natten til Skt. Hans at heksene holdt fest. Deres største fest på året, inden de drog til Bloksbjerg i Harzen. Nogle tog til Troms i Norge eller Hekla i Island. Derfra stammer udtrykket ad Hekkenfeld til. Her i Lydum behøver vi ikke at tage til Island for at komme ad Hekkenfeld til. I dag er det en heks af halm vi brænder af, men sådan har det desværre ikke altid været.

Da overtroen florerede blandt befolkningen var det rigtige mennesker, og oftest kvinder som blev beskyldt for hekseri eller for at stå i ledtog med den onde selv. Det kunne også være en let måde at slippe af med en uønsket person eller rivalinde på. Man anmeldte bare personen til myndighederne med påstand om, at han eller hun var hekse, og så endte det ofte med at de blev brændt levende på bålet efter at have tilstået under den grusomste tortur. Den dårlige vane er man da heldigvis holdt op med. Den smukke Midsommervise som Holger Drachman skrev i 1885 og som synges ved hvert eneste Skt. Hans bål i Danmark hedder det: " Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde" hvilket kan omskrives til at hver by har sine sorger og besværligheder, og det kan man jo ikke komme udenom. Alle versene starter også med " Vi elsker vort land..... og siger desuden " Vi vil fred her til lands " hvilket bliver meget aktuelt når man tænker på verdens brændpunkter lige nu.

I dag er det helt anderledes og udramatisk at komme til Skt. Hans bål. Vi glæder os til at være sammen, hygge os nogle timer mens børnene leger og bager snobrød og spiser is, få en øl og en kop kaffe med hjemmebagt kage til. Men først og fremmest til at være sammen. For her i Lydum har vi et sammenhold

som er helt specielt. Vi tropper gladeligt og gerne op til de fleste arrangementer som bliver holdt her i byen. Og vi er rimelig gode til at finde på. Eksempelvis kan nævnes fællesspisningen som indtil nu har været et stort tilløbsstykke, med gennemsnitlig 100 personer hver gang. Men vi har også mange andre gode og hyggelige traditioner i forbindelse med vores Forsamlingshus. De fleste ser også frem til den årlige Sportsfest. For det er dejligt at se hinanden, være sammen som de gode naboer og venner vi er.

I Lydum trives hjælpsomheden, og det gode naboskab. Og det er værd at passe på. Vi har mange engagerede mennesker her i byen der går ind i foreningslivet og prøver på at holde sammen på de nære værdier. Her kan eksempelvis nævnes de mange kræfter der lægges i Lydum Mølle for at bevare den og tilføre Lydum et aktiv. Et projekt vi alle følger med spænding. For fremtiden kan godt en gang i mellem ligne en stor sort sky i horisonten.

Man snakker om sammenlægning og nedlægning af alt muligt, og det vil selvfølgelig også få indflydelse på vores lille samfund her. Eksempelvis er vores busrute lige blevet nedlagt og man vil også gerne slå vores kirkegård sammen med Nr. Nebel, blot for at nævne noget. Men af de gode fremskridt skal nævnes vores bredbånd. Og så var vi oven i købet de første her i landet der fik 10 megabit internetforbindelse. Jeg har oplevet nogle stykker der er blevet misundelige, når jeg har pralet med det.

Men uanset hvad fremtiden byder, vil det stadigvæk være dejligt at se hinanden og hygge os sammen. Det skal vi passe på. Det er så dejligt at se, at mange af dem som flytter herfra, stadigvæk kommer tilbage når der trommes sammen, og stadigvæk føler sig som Lydumboer. Og det er dejligt når tilflyttere giver til kende at de er faldet godt til og føler sig godt modtaget, som vi hørte sidste års båltaler sige. I Lydumsangen står der: At her er trygt og godt at være. Det skal det blive ved med.

Tak og fortsat god aften.

Mariann Rasmussen