

Båltale Skt. Hans aften 2019 på Lydum Stadion af Søren Bak

Tak for ordet og tak til Sogne Idræts Foreningen for arrangementet i aften. Det er dejligt at stå her på vores stadion, som har fået ny energi og fremtid med frugttræer og buske. Når man planter træer investerer man i fremtiden. Der vil gå år før udbyttet kommer, men frugterne og bærrerne vil kunne samles i mange år frem i tiden. Vi ser frem til at høste frugten af det arbejde der er gjort, og der er endnu mange lege, som skal leges på Lydum Stadion. Dertil har vi en ideel ramme for arrangementer, som Skt. Hans i aften.

Om lidt skal vi synge Midsommer Visen om, at vi elsker vores land, og at midsommer er den skønneste tid på året. Den skønneste krans til Skt. Hans er "bunden af sommerens hjerter så varme, så glade". Jeg håber, at det er sådan det står til i vores hjerter lige her og nu.

Men lige som mønten har to sider, er der også en anden side af Skt. Hans i midsommervisen. Hver udenvælts fjende skal finde os beredte - med sværdet i hånd. Og ikke bare de udenvælts, men også de lokale trold og hekse. Dem brænder vi af. Det er en ganske voldsom ting, at vi engang har brændt hekse af. I vore dage er der jo nogen, der brænder andre ting af, og det falder ikke særligt godt ud. Det formildende og egentligt helt fantastiske ved vores Skt. Hans bål er, at det er et glædesblus, vi har tændt. Et glædesblus der skal holde heksene, troldene og de udenvælts fjender væk.

Vi vil fred her til lands og "freden kan vindes hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde". Der er en stærk markering, vi her skal synge sammen. Vi skal holde fast i glæden og varmen i vores hjerter og ikke lade tvivlen, usikkerheden og frygten gøre os kolde.

For nyligt har vi gennemført valg til Folketing og til Europa Parlament, og det med en stor stemmeprocent. Det er glædeligt og nok et udtryk for, at i krisetider må vi stå sammen om det fællesskab og det demokrati, vi har. Grupperne vi har fået valgt, er en broget flok, og det er et udtryk for, at vi er en broget flok. Trods det er både vi og vores politikere langt hen af vejen enige om de grundlæggende ting i vores samfund. Der skal være plads til os alle, vi skal tage os af hinanden, og vi skal aflevere det hele i god stand til vores børn og børnebørn.

Det glædesblus vi har tændt i aften, som skal holde fjenderne og de dårlige tig væk, tænker jeg, at vi kunne kalde dialog. Det betyder, at vi lytter og taler ordentligt til hinanden på trods af de ting, vi er uenige om. Det er gennem dialogen og den gode debat, at vi bliver klogere på hinanden, Der kommer ikke noget godt ud af at råbe og tale grimt og klatre op i træer. Ofte må vi efter en god debat tage vores synspunkter op til overvejelse. Der er jo ingen skam at blive klogere. Min far sagde altid at: man skal følge dem der søger sandheden, men være meget på vagt, når nogen mener de har fundet den. Den gode dialog er ikke kun for politikere, men for os alle. Hvad skriver vi på de sociale medier, og hvordan skriver pressen for eksempel. Det gode resultat afhænger af at vi alle deltage konstruktivt.

Vi har en fornem historie i Danmark på det punkt. Drivkraften i Andelsbevægelsen var, at de mange små landbrug kunne blive enige og løfte i flok, og derved overgå de store. Jeg er sikker på, at der har været masser af uenighed og diskussion, men man kom til en fælles forståelse og handlede. Den proces er en vigtig byggesten for det samfund, vi har i dag. Og så skal vi huske at Andelsbevægelse fik næring af Højskolerne. På højskolerne fik man udsyn og et bredt syn på livet og kulturen. Det er også vigtigt at huske i dag.

Alt det har vi i bagagen, og det skal vi bygge videre på. Så lad os synge mens glædesblusset buldrer, og vi holder hovedet koldt og hjertet varmt. Tak for ordet og endnu engang tak til de gæve folk i Sogne Idræts Foreningen.